



Piet

1933 - 2018

“Ik heb zo van jullie genoten”

- Piet -

Mijn lieve man en maatje, onze papa, opa, opoe en opie
is rustig in zijn slaap overleden.

Piet du Pau

25 november 1933

19 oktober 2018

Truus du Pau-de Rijk

Patricia en Fred
Jeroen en Kate
Noah

Iris en Michael
Chantal en Broderick

Piet en Lianne
Kiki en Oscar
Franka

Henny en Marijke
Sharon en Lars

Hoofdweg 178
1433 JX Kudelstaart

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur in de showroom van Garage du Pau, Hoofdweg 176 te Kudelstaart.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 26 oktober om 11.00 uur in de parochiekerk Sint Jan Geboorte, Kudelstaartseweg 247 te Kudelstaart, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof achter de kerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het Dorpshuis 't Podium, Kudelstaartseweg 239 te Kudelstaart.

*In plaats van bloemen wordt een gift voor
het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis zeer op prijs gesteld.
Hiervoor is een collectebus aanwezig.*

